



Nieuwsbrief 24 oktober 2024

Samenwerkende parochies

**Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-
Maarland, Rijckholt**



HERINNER ONS DE NAMEN

Nu de bladeren vallen en het daglicht minder wordt naderen we in de Kerk de bijzondere dagen van Allerheiligen en Allerzielen.

Allerheiligen is gemakkelijk te begrijpen. We gedenken al diegenen die een heilig leven hebben geleid, alle heiligen of de Kerk ze nu heilig heeft verklaard of niet. Een feestdag waarop we met groot respect en dankbaarheid omzien naar degenen die ons voorgingen en die grote dingen hebben gedaan voor God en de naaste.

We vragen op deze dag dat ze voor ons allemaal bidden. Daags na het feest van Allerheiligen herdenken we onze dierbare overledenen, we noemen dat Allerzielen. We staan stil bij onze dierbare overledenen. We worden aangemoedigd door de kerk om voor hen te bidden. Dagen waarop vele mensen naar het graf gaan, een kaarsje opsteken en bij elkaar komen om herinneringen op te halen aan degenen die gestorven zijn.

In de kerken van onze parochies herdenken en bidden wij in deze dagen voor onze dierbare overledenen van het afgelopen jaar en alle gestorvenen die hun leven met ons hebben gedeeld. Dat zij eeuwig mogen rusten bij de Heer en het eeuwig licht op hen mag schijnen.



VIERINGEN ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Allerheiligen: Vrijdag 1 november 19.00 uur Breust

Allerzielen: Zaterdag 2 november 18.00 uur Breust en 19.00 uur Eckelrade. H. Mis Oost-Maarland vervalt.

Zondag 3 november:

9.30 uur H. Mis + Allerzielendienst Rijckholt met gravenzegening

10.00 uur H. Mis Eijsden met gravenzegening rondom de kerk

11.00 uur H. Mis Gronsveld met gravenzegening rondom de kerk

11.30 uur H. Mis met Allerzielendienst in Mariadorp met aansluitend gravenzegening kerkhof Hutweg

14.00 uur Allerzielendienst Gronsveld met aansluitend gravenzegening kerkhof Voerenweg

14.30 uur Allerzielendienst ism Christinakoor Breust met aansluitend gravenzegening kerkhof Groenstraat

17.00 uur H. Mis met Allerzielendienst Oost-Maarland met aansluitend gravenzegening kerkhof.

Tijdens de verschillende Allerzielendiensten zullen de namen van de overledenen van het afgelopen jaar van de parochies worden genoemd en voor hen een kaars worden ontstoken.

NAMEN BIJ DE ALLERZIELENDIENST

Tijdens de Allerzielendiensten willen we heel graag de overledenen sinds Allerzielen vorig jaar uit onze gemeenschappen herdenken. Heel bewust hen in herinnering nemen.

Nu is niet van een iedereen een kerkelijke

uitvaart/avondwake geweest. Toch willen we ook hen herdenken.

Mocht uw dierbare dus het afgelopen jaar zijn gestorven, maar geen



viering hebben gehad in de kerk en u wilt dat ze toch herdacht worden bij de Allerzielendienst, geef het dan even door. Want we willen niemand buiten sluiten.

Dit kan via parochiebreusteijdsden@ziggo.nl voor de Eijdsense kant of via parochiecentrum@kerkgrosveld.nl voor de Gronsveldse kant. Wel graag erbij vermelden voor welke kerk.

TERUGBLIK OPEN AVONDEN TOEKOMST PAROCHIES

Graag willen we iedereen bedanken die bij de Open Kerk Avonden zijn geweest om zo mee te denken over onze toekomstvisie. Als bestuur gaan we met de reacties aan de slag. Wilt u nog een bijdrage leveren of willen meepraten en denken over de toekomst van onze parochies, neem dan gerust contact op met pastoor, kapelaan of het kerkbestuur. Want samen zijn we de Kerk, samen staan we sterk. Bovenal willen we positief vooruit kijken hoe we samen Kerk kunnen zijn. Maar daarvoor is wel ieders inzet nodig. Binnenkort komt er een verslag van deze avonden.

GEBED TOT ST. MAARTEN

Heilige Maarten, soldaat, monnik, bisschop, man van God, patroon van onze stad,

Gij die Christus hebt herkend in een arme bedelaar, en die in woord en daad de Blijde Boodschap hebt verkondigd in Gallië, help ons om God te herkennen in iedere mens, in ieder kind in nood.



Toon ons de weg van barmhartigheid, dienstbaarheid en gerechtigheid.

Leer ons de vreugde van het Evangelie kennen. Op uw voorspraak bidden wij om licht en vrede in de komende donkere tijd, opdat wij samen met u ons eens mogen verheugen in de komst van Gods Koninkrijk, door Jezus Christus onze Heer.

Amen

SINT MAARTENSVIERINGEN

Op **zondag 10 november** willen we om 18.00 uur een Sint Maartensviering houden in Breust-Eijsden en Mariadorp.

We vertrekken dan vanaf het plein bij de Scholen en Bibliotheek aan de Kramsvogel en trekken met een tocht naar de kerk van Mariadorp. Het zou natuurlijk mooi zijn als alle kinderen een lampion meenemen.

Bij de kerk willen we het verhaal van Sint Maarten gaan uitbeelden en vertellen wat hij betekend heeft voor de mensen. We zoeken nog kinderen die willen meehelpen met lezen of spelen van het verhaal. Hiervoor kan men zich tot 4 november aanmelden via ruud.verheggen@home.nl.

Op **maandag 11 november** zal de Sint Maartensviering plaatsvinden in de kerk van Gronsveld om 18.30 uur dit in samenwerking met de St Maartengroep. Na afloop van de viering in de kerk trekken we naar hun clubhuis.

KERKHOF ECKELRADE

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de uitbreiding van het kerkhof in Eckelrade. Het grote kruisbeeld heeft een nieuwe plek gekregen. Het gras is al weer mooi groen geworden. Nu nog de verdere aanplant. We zijn erg dankbaar voor de inzet van alle vrijwilligers. En natuurlijk kan het project nog verder gesteund worden (ook financieel, u kunt uw bijdrage overmaken op rek.



nummer NLRABO 0113200234 onder vermelding
bijdrage kerkhof. Alle hulp is welkom.

Adventskrans maken met kinderen



Op zaterdag
30 november
vanaf 14:00 uur tot 16:00 uur
in het zaaltje van de kerk van
Mariadorp

Graag aanmelden voor zondag 24 november op
dit email adres : bobythottakara@gmail.com

Entree: Gratis

ADVENTSKRANS MAKEN

Alvast een vooraankondiging.
Kinderen kunnen zich nu al
aanmelden voor deze activiteit
op zaterdag 30 november. Het
is gratis, maar wel aanmelden.
via

bobythottakara@gmail.com

KINDERPAGINA

Deze keer rondom Sint

Maarten een doolhof

