



# Nieuwsbrief 2 september 2024

## Samenwerkende parochies

**Breust-Eijsden, Eckelrade, Gronsveld, Mariadorp, Oost-Maarland, Rijckholt**

### OPEN AVONDEN TOEKOMST PAROCHIES

U hoort in de media regelmatig over kerken die sluiten, over kerken in de problemen. Benieuwd hoe we hier er als kerk voor staan? Benieuwd wat de toekomst van onze kerken is.

Graag willen we in het kader van de kerkvisie u allen bij praten. We willen u graag door middel van deze open kerkenavonden laten zien hoe we ervoor staan als parochies. Hoe het is met samenwerking met de buurparochies. Wat gebeurt er allemaal binnen de kerken. Hoe zit het met de vrijwilligers en wat doen ze wel niet allemaal. Dit doen we door cijfers van inkomsten en uitgaven, aantal kerkgangers, dopelingen, Communicanten, uitvaarten etc.

Verder willen we u laten meedenken over de toekomst van onze parochies. Wat zijn onze plannen, wat is er mogelijk? Hoe willen we iedereen erbij betrekken?.

Gaat de kerk u ter harte, wilt u meedenken over de toekomst. Weet u welkom.

We hopen dat we met velen samen zullen komen op deze avonden. En dan niet alleen degenen die regelmatig komen om te vieren en/of vrijwilliger zijn. Nee, iedereen is welkom. De kerk zijn we samen. Laten we dus ook samen nadenken over die toekomst.

We doen dit in iedere parochie apart op de volgende dagen:



- 23 september: Gronsveld
- 24 september: Breust-Eijsden (kerk Breust)
- 25 september: Eckelrade
- 2 oktober: Rijckholt
- 3 oktober: Mariadorp
- 8 oktober: Oost-Maarland

De gespreksavonden worden gehouden in de parochiekerk en beginnen om 20:00 uur.



Het kerkbestuur wilt u van harte uitnodigen om deze avond bij te wonen en mee te denken over de toekomst van onze kerk. U bent van harte welkom!

### **PROCESSIE KAPEL O.L.VROUW VAN TOEVLUCHT RIJCKHOLT 6 OKTOBER 14.30 UUR**

Op zondag 6 oktober willen we de Mariamaand weer goed openen. We zullen dan in processie trekken naar de kapel van O.L. Vrouw van Toevlucht, op de Voerenweg. We zullen dit doen vanuit de kerk van Rijckholt en Gronsveld om 14.30 uur. Bij de Mariakapel zullen we dan om 15.00 uur een gezamenlijk gebedsmoment hebben. Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen om mee te gaan, of om anders om samen te komen bij de kapel voor het gezamenlijk gebed. We willen daar bij Maria steun vragen voor onze parochies.



### **INTENTIES VOOR LOURDES**

Van donderdag 26 september t/m dinsdag 1 oktober zal pastoor weer meegaan met een bedevaart naar Lourdes. Net als andere jaren zal hij ook weer uw intenties meenemen naar de Grot van Lourdes, daarvoor bidden en bij Maria achterlaten. U kunt uw intenties doorgeven t/m 25 september. Door ze af te geven op de pastorie (Kerkstraat 15 in Eijsden) of via email([ruud.verheggen@home.nl](mailto:ruud.verheggen@home.nl)) of telefonisch 043-4091267





# **DIERENZEGENING**

**Zaterdag 5 oktober 2024  
om 16.30 uur**

**Alle (huis)dieren zijn welkom!  
Natuurlijk mag je ook je knuffeldier  
meebrengen.**

**Locatie:**

**Voor de ingang van de kerk van  
Mariadorp,  
Onze Lieve Vrouweplein in Eijsden.**

**Fijne  
Dierendag!**



## MISDIENAAR WORDEN!

Beste ouders en kinderen

Heb je interesse om bij onze misdienaars groep te komen? We hebben een mooie groep misdienaars in onze samenwerkende parochies. Maar we zoeken heel graag ook weer nieuwe kinderen voor onze misdienaars groep.



Wat doet onze misdienaars groep? Onze misdienaars komen regelmatig naar de zondagmis om te helpen. Natuurlijk ook met bijzondere dagen zoals Kerstmis, Pasen, Bronk enz. Kinderen kunnen altijd aangeven welke zondag en bijzondere dagen zij kunnen komen om te helpen. Ze kunnen zelf aangeven in welke kerk ( Gronsveld, Rijckholt, Eckelrade, Breust-Eijsden, Oost-Maarland en Mariadorp) zij willen komen helpen. Er zijn altijd volwassenen aanwezig om de kinderen te begeleiden en te helpen.

Wij organiseren ook extra activiteiten voor onze misdienaars. De eerstkomende activiteit voor onze misdienaars is een dagje uit gepland op zaterdag 26 oktober. Als je interesse hebt om bij onze misdienaar groep te beginnen en met onze misdienaars kennis te maken, dan ben je van harte uitgenodigd voor dit uitstapje. Graag aanmelden vóór 20 oktober bij onze kapelaan via zijn e-mail: [bobythottakara@gmail.com](mailto:bobythottakara@gmail.com). Na de aanmelding ontvang je verdere informatie over het uitstapje.



Nb: De leeftijd om misdienaar te worden is vanaf 7 tot 25 jaar. Er zijn geen kosten voor het uitstapje. Hopelijk zien we jullie op 26 oktober.

## GESPREK

We krijgen af en toe te horen dat mensen graag een gesprek willen of dat pastoor of kapelaan op bezoek komen. Neem gerust contact met ons op. Pastoor R. Verheggen 043-4091267, 06-53515143, Of kapelaan Bobby Thomas. 06-59710549



# KINDERPAGINA

Deze keer in het kader van Dierendag een knutsel rondom Franciscus en de dieren.

## SINT FRANCISCUS

Franciscus houdt van Jezus. Hij doet precies wat Jezus ook deed: Hij is goed voor alle mensen en zorgt voor alles wat leeft in de natuur. De dieren merken dat. Ze zijn niet bang voor Franciscus. Ze komen dicht bij hem. Ze eten uit zijn hand! Dan komt er een woeste wolf uit het bos. Hij is sterk en valt kinderen aan. Iedereen in het dorp is bang voor de wolf. Franciscus is niet bang. Hij vertrouwt op Jezus. Jezus zei toch: **"Ik ben bij je alle dagen!"** Franciscus stapt op de wolf af en spreekt hem streng toe. En zie, de wolf luistert! Vanaf dat moment valt hij geen kinderen meer aan. Hij laat zich zelfs aaien!  
Zo zie je maar: Wanneer je de liefde van Jezus in je hart bewaart, gebeuren er wonderen.



Kleur en knip\* de dieren op dit blad uit.  
Plak ze rond Sint Franciscus, waar jij het leuk vindt. Op het laatste blad staat een lied. Dat mag je samen zingen.



\*  
kun je heel goed knippen, knip dan de dieren precies uit. Vind je dit moeilijk, knip dan over de dikke buitenlijnen.



Franciscus gelooft  
wat Jezus zegt:  
"Ik ben bij je alle dagen"  
(Matteüs 28,20)

